



2010-01-27

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut om Västra city i kommunfullmäktige; Svar på motion 2008:30

Den 1/2 föreslås kommunfullmäktige besluta att uttala följande avseende Västra City.

”Genom en hög exploateringsgrad kan området ge Stockholm en ny dynamisk stadsdel och samtidigt möjliggöra anläggandet av en helt ny centralt belägen park. Den höga bebyggelsen i kontrast med parken och vattnet kan skapa en Central Park-inspirerad stadsmiljö mitt i city. Klara sjö kan bli en oas mitt i city. Med start från platsen för blivande Stockholm Waterfront och norrut över dagens spår- och vägområde till Karlberg finns chansen att skapa ett stråk med vacker, spektakulär och storstadsmässig arkitektur. Skyskrapor, så som begreppet definieras internationellt, ska vara en självklar del av denna bebyggelse. Markvärdet motiverar att staden ställer krav på extraordinär utformning”.

Med anledning av detta måste dessa och säkert fler frågor ställas

Varför denna fixering vid utländska förebilder? Varför inte bejaka de kvaliteter vi har i Stockholm i stället? Central Park i all ära men likheterna är minimala både med och utan skyskrapor. Skalan är utan jämförelse. Vårt klimat med kyla och långa skuggor ställer totalt annorlunda krav. Parken kan inte bli stor och hamnar tre våningar upp i luften sett både från vattnet och från befintliga gaturum.

Är den berömda Stockholms siluetten inte värd att bry sig om? Vad blir det kvar av upplevelsen av den redan smala Klara sjö när luftrummet på dess ena sida trängs ihop av en hög mur och ännu högre bebyggelse? Hur kommer befintliga gaturum som hamnar i en grop och som dessutom förlorar all kontakt med dalgång och vattenstråk att upplevas?

Är det överhuvudtaget vettigt att tränga in mer bebyggelse i Stockholms kommunikationshjärta? Borde det inte i så fall handla om viktiga målpunkter för resandet? Är det inte så rent av att andra städer är avundsjuka på oss att vi har utrymme att ta till när det behövs plats för verkligt centrala funktioner som vi inte känner till idag? Om inte hamnar vi väl snart i samma trängselelände som byggandet av Citybanan igen.

Varför satsar vi inte som t ex i Köpenhamn på ytterstaden så att vi där kan åstadkomma både för miljön nödvändig förtätning, sammanhang, attraktivitet och spektakulär arkitektur? Det ger större möjligheter för fler, till lägre kostnad och större miljönytta. Att det föreslagna bebyggelsestråket blir vackert verkar vara en from förhoppning om man ser till dess början med det för platsen monstruösa Waterfront komplexet. Inte sätter vi Stockholm på världskartan med skyskrapor eller med ett massivt bebyggelsestråk mitt i Klara sjös dalgång. Snarare utplånar vi ohjälpligt Stockholms särart.

Mycket talar för att monocentrisk stadsstruktur som Stockholms har kommit till vägs ände p g a resursslöseri, trängsel i viktiga knutpunkter och skyhöga mark och byggkostnader. Det finns alternativ. Aktuell forskning och lyckade exempel som Dublin, München och Zürich pekar mot flera jämbördiga stadskärnor som lösningen. Utvecklingen av Melbourne i

Post- och besöksadress	Telefon	Telefax	E-mail	Postgiro	Bankgiro	Org.nr.
Köpmangatan 5, nb 111 31 STOCKHOLM	08-21 09 24	08-21 90 97	samfundet.st.erik@telia.com	15 70 57 - 1	820-1550	80 2003 - 3950

Australien övertygar. Flerkärniga städer som London och Tokyo var framgångsrika genom århundraden.

Att nu ge efter för gammaldags drömmar om skyskrapor och extrem täthet som förändrar stadssiluetter, när vi till skillnad mot flertalet storstäder, lyckats behålla en relativt intakt tydlig stenstadskaraktär i innerstaden är obetänksamt. För att vi igen ska bli ledande inom stadsplanering måste vi tänka nytt. Vi måste involvera hela staden inte bara dess centrum. Vi måste utgå från dess karaktär och topografiska förutsättningar och bejaka nya rön beträffande storstadsutveckling.

Kerstin Westerlund Bjurström
Ordförande Samfundet S:t Erik

Kopia: Samfundets sändlista

VästraCity1001KFSkriv

Samfundet S:t Erik är en ideell förening. Gemensamt för dess medlemmar är ett genuint intresse för Stockholm. Samfundet verkar för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. www.samfundetsterik.se

Post- och besöksadress	Telefon	Telefax	E-mail	Postgiro	Bankgiro	Org.nr.
Köpmangatan 5, nb 111 31 STOCKHOLM	08-21 09 24	08-21 90 97	samfundet.st.erik@telia.com	15 70 57 - 1	820-1550	80 2003 - 3950