



2009.02.11

Stadsbyggnadsnämnden

**Ang föreslagen höjning av kv Björnen och kv Loen****Bordlägg ärendet**

Hur departementskvarteren utformas är en central fråga för alla Stockholmare. Historien om rivningen av Klarakvarteren är fortfarande ett sår för många. De aktuella kvarteren ligger vid huvudstråket genom Stockholm alltför nära Gamla stan för att utsättas för experiment, Allmänheten måste ges tid att diskutera om förslaget verkligen är godtagbart. Om än sent i planeringsprocessen ber samfundet S:t Erik härmed om att förslaget bordläggs och att omsorgsfulla studier av dess påverkan genomförs och redovisas.

Den bakomliggande ambitionen att skapa en livligare gatumiljö genom att åstadkomma nya högklassiga butiker och restauranger är bra. Men rimligtvis borde det gå att kompensera departementen för de lokaler som de då förlorar på annat sätt. Kontorsmarknaden är ju inte precis överhettad just nu. Är det dessutom så självklart att departementen på sikt kommer att stanna i Klarakvarteren?

Risken är stor att värdet i stadens siluett, en viktig del i dess varumärke, minskar om föreslagen höjning kommer till stånd. Efter som den till skillnad från tidigare påbyggnader i Stockholm ligger i linje med fasaderna och i vissa fall kragar ut så medför de sannolikt också mörka och ogästvänliga gaturum. Risken är stor att de motverkar de fördelar som eventuellt uppnås genom försöken att med nya verksamheter skapa livliga stråk på de aktuella gatorna. I en stad som Stockholm på 59:de breddgraden är solen mycket viktigare än i Rom eller New York som ligger på 40:de breddgraden.

Hela skalan känns främmande för Stockholm. En viktig vy över stadshuset är från korsningen Drottninggatan / Jakobsgatan. Den föreslagna höjningen kommer verkningsfullt att få stadshuset att se litet ut därifrån. I kontinentala städer som Madrid och Berlin där stenstaden har höjder som de föreslagna är gaturummen trots deras betydligt sydligare läge dessutom normalt betydligt bredare.

För den som minns gamla Klara med dess mänskligare skala är redan dagens byggnader utmanande omänskliga. Det är svårt att tro att de föreslagna påbyggnaderna kan annat än göra saken värre. Det måste finnas bättre sätt att ge departementsbyggnaderna de lokaler som de behöver.

Kerstin Westerlund Bjurström  
Ordförande Samfundet S:t Erik

Kopia: Stadsbyggnadskontoret, [www.samfundetsterik.se](http://www.samfundetsterik.se)

---

Post- och besöksadress	Telefon	Telefax	E-mail	Postgiro	Bankgiro	Org.nr.
Köpmangatan 5, nb 111 31 STOCKHOLM	08-21 09 24	08-21 90 97	<a href="mailto:samfundet.st.erik@telia.com">samfundet.st.erik@telia.com</a>	15 70 57 - 1	820-1550	80 2003 - 3950